

Østervang Tidende



Mandag den 14. december gik pigerne fra gruppen "Børn- og ældregymnastik" Luciaoptog – og som en beboer udtrykte det: "Det rør ens hjerte".

Aktivitetskalender: se side 3



**"Sammen skaber
vi et trygt hjem
og en sund
arbejdsplads"**

Januar 2010

1

Information om redaktionen

Østervang Tidende udgives
hver måned i 195 eksemplarer.

Redaktionen består af:

Nora Kamp, afd. 2
Egon Deleuran, afd. 2
Borghild Nielsen, afd. 3
Helga Madsen, afd. 7
Hanne Aagaard, sygehjælper
fra Fysioterapien
Karen Toftemann, sygehjælper
fra afd. 3
Piero Frattoni, frivillig/grafiker
Johnna Baggers, demens-
koordinator (ansvarhavende)

Redaktionen mødes tre gange
om måneden mellem kl. 14.00-
15.30, på afdeling 7.

Trykt hos

Administrationen
Østervang, Godthåbsvej 83
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 21 35 00

Indlæg

Indlæg til Østervang Tidende skal
være *Johnna Baggers* i hænde
**senest den 15. i måneden forud
for hver udgivelse** (indsenderen
skal være kendt for redaktionen).
Det gælder også arrangementer
og andet der skal i Aktivitetskalende-
ren. Det kan også sendes på mail til:
joba01@frederiksberg.dk
Tlf.: 38 21 35 32

Redaktionen modtager meget
gerne materiale/indlæg til
Østervang Tidende. Det kunne
være en god historie, erindringer,
et lille eventyr.

Østervang Tidende udkommer
også i netudgave og kan findes
på:

www.frederiksberg.dk/oestervang

Indhold

- Side 3:** Aktivitetskalender: Januar 2010
- Side 4:** Vi siger goddag og farvel!
- Side 5:** Vinderne af december måneds
quiz
- Side 5:** Januar måneds quiz
- Side 6:** Nyt fra demenskoordinatoren
Af *Johnna Baggers*
- Side 7:** Kulturhåndbog i januar måned
- Side 8:** Invitation til reception
- Side 9:** Lidt fra måneden der gik
- Side 15:** Dagligdag på Østervang
Januar 2010: Administration &
Servicemænd
- Side 17:** "Ældre og indvandrere"
- Side 19:** Kurven med forundringsting
- Side 20:** Tak
- Side 21:** Det Danske Kongehus:
Kong Christian den 9.
- Side 24:** Kiosken, Frisøren &
Fodterapeuten

Dato	Arrangement / kl.	Sted
Fredag 1. januar	Nytårsdag Brunch	Alle afdelinger
Lørdag 2. januar		
Søndag 3. januar		
Mandag 4. januar	Åben Solsikke kl. 14.00-15.30	Solsikken
Tirsdag 5. januar	Åben Solsikke <i>for mænd</i> kl. 10.00-12.00	Solsikken
Onsdag 6. januar	Onsdags hygge kl. 14.00 Kaffemøde Litteraturgruppen kl. 15.30 (Johnna)	Solsikken Afdeling 3 Læsestuen
Torsdag 7. januar	Åben Solsikke kl. 10.00 Kiosken kommer	Solsikken Alle afdelinger
Fredag 8. januar	Fredagscafé: Nytårskoncert kl. 13.30	Festsalen
Lørdag 9. januar		
Søndag 10. januar		
Mandag 11. januar	Åben Solsikke kl. 14.00-15.30: "Male bakker" Kaffemøde	Solsikken Afdeling 1 & 5
Tirsdag 12. januar	Åben Solsikke <i>for mænd</i> kl. 10.00-12.00 Kaffemøde	Solsikken Afdeling 2 & 6
Onsdag 13. januar	Onsdags hygge kl. 14.00 Biblioteket kommer Kaffemøde Litteraturgruppen kl. 15.30 (Johnna)	Solsikken Alle afdelinger Afdeling 7 & 8 Læsestuen
Torsdag 14. januar	Åben Solsikken kl. 10.00 Kiosken kommer Reception kl. 13.30	Solsikken Alle afdelinger Festsalen
Fredag 15. januar	Petanque kl. 10.00-12.00 Fredagscafé kl. 13.30	Festsalen Festsalen
Lørdag 16. januar		
Søndag 17. januar		
Mandag 18. januar	Åben Solsikke kl. 14.00-15.30: "Male bakker"	Solsikken
Tirsdag 19. januar	Åben Solsikke <i>for mænd</i> kl. 10.00-12.00 Gudstjeneste kl. 14.00	Solsikken Festsalen
Onsdag 20. januar	Onsdags hygge kl. 14.00 Kaffemøde Litteraturgruppen kl. 15.30 (Johnna)	Solsikken Afdeling 4 Læsestuen
Torsdag 21. januar	Åben Solsikken kl. 10.00 Kiosken kommer	Solsikken Alle afdelinger
Fredag 22. januar	Petanque kl. 10.00-12.00 Fredagscafé kl. 13.30	Festsalen Festsalen
Lørdag 23. januar		
Søndag 24. januar		
Mandag 25. januar	Åben Solsikke kl. 14.00-15.30: "Male bakker"	Solsikken
Tirsdag 26. januar	Åben Solsikke <i>for mænd</i> kl. 10.00-12.00	Solsikken
Onsdag 27. januar	Onsdags hygge kl. 14.00 Litteraturgruppen kl. 15.30 (Johnna)	Solsikken Læsestuen
Torsdag 28. januar	Åben Solsikke kl. 10.00 Kiosken kommer	Solsikken Alle afdelinger
Fredag 29. januar	Petanque kl. 10.00-12.00 Fredagscafé kl. 13.30	Festsalen Festsalen
Lørdag 30. januar		
Søndag 31. januar		

OBS! Kaffemøder:

Se klokkeslæt og eventuelle ændrede datoer på afdelingens opslagstavle

Vi siger goddag og farvel!



Vi siger velkommen til:

Henny M. Jacobsen,
bolig 115



Vi siger farvel til:

Erling Sander Henningsen, bolig 115
Karen Randeriis, bolig 120
Ingrid Schrøder, bolig 215
Tove Christensen, bolig 404

Opdateret den 11. december 2009



Vinderne af december måneds quiz blev:

Kjeld Erik K. Pedersen, bolig 114 & **Inge Vibeke Bjørnsson**, bolig 104

Redaktionen ønsker tillykke og sørger for chokolade til vinderne.

Løsning: 13 nisser

Januar måneds quiz:

Hvad hed Dronningen

Hun blev født den 7. september 1817 på slottet Rumpelheim i Kassel. Hun ægtede daværende prins Christian (Kong Christian den 9.) den 26. maj 1842 på Amalienborg. Hun blev kaldt Europas svigermoder og sørgede for at deres børn fik en god uddannelse, og det lykkedes at få børnene gift ind i europæiske kongehuse.

Der blev holdt mange familiefester på Fredensborg Slot, som var samlingssted når familien fra Europas kongehuse var samlet hos svigermor og svigerfar.

Dronningen døde på Bernstorff Slot den 29. september 1898 og er begravet, sammen med sin mand, i det Glücksborgske Kapel i Roskilde Domkirke.



KLIP ----- KLIP

Løsningen på **januar måneds quiz** sendes til demenskoordinatoren (postkasse ved Administrationen eller på demenskoordinatorens kontor, Vestfløjen, 2. sal, afdeling 7) **senest den 18. januar 2010**

Løsning af quiz: _____

Indsendt af: _____

Bolig nr.: _____

Nyt fra demenskoordinatoren



Sammen skaber vi et trygt hjem og en sund arbejdsplads

Det første fra mig i det nye år bliver en af 2009 sidste oplevelser, fordi den var så positiv og ved eftertanke udtrykker hele Østervangs vision. For en ordens skyld vil jeg lige fortælle at både Britta Ulrichsen og Lilli (Brittas kontaktperson) syntes "historien" skal fortælles og at de læser den inden den kommer i Østervang Tidende.

En dag før jul havde Britta og Lilli planlagt en tur til Frederiksberg Centret for at julehandle og havde inviteret mig med. Blandt andet skulle Britta købe undertøj til sig selv

og en julegave til sin søn Bjørn. Da Britta ikke før havde kørt med Metroen bestemte vi os for at gå til Fasanvejens Station og køre til Frederiksberg Station ved Frederiksberg Centret. På vejen mødte vi flere gange betjente sammen med hjemmeværnsfolk (det var under Klimatopmødet).

Lidt for sjov spurgte jeg Britta om hun ikke kunne fange et par flotte fyre – aldrig havde jeg sagt det før Britta slog armene ud da vi så de næste og sagde til dem "jeg skulle fange et par flotte fyre". Vi fik de første store smil på vores tur.

I Metroen var Britta mere optaget af medpassagererne end det at køre i Metro. Britta fortalte en hvor glad hun var for at bo på Østervang, hvor godt alle havde det, en mor



Britta Ulrichsen på juleindkøb i Frederiksberg Centret.



Her er hun i Triumph-butik, i snak med en af de søde ekspeditricer.

fik at vide det var et kønt barn hun havde og hvor meget hun havde at være glad for. Vel ankommet i Frederiksberg Centret bestemte vi os for først at købe det der var planlagt.

Vi gik i Triumph, hvor Britta næsten (kun næsten) blev mundlam over det store udvalg, de søde ekspeditricer og de andre handlende. Britta fortalte ekspeditricerne at de så godt ud, at de var heldige at arbejde i sådan nogle dejlige omgivelser, til en mand der havde købt undertøj, sagde Britta: "hvor må din kone blive glad når hun får den gave, sådan var mændene ikke i min tid – undtagen min mand" og fortalte også hun var næsten 100 år.

Vi var både i Fona, Føtex, boghandlen og Inspiration. Både de steder Britta handlede og på turen rundt i Frederiksberg Centret kom Britta med positive bemærkninger til dem hun mødte og fik mange smil tilbage.

Britta nød turen, Metroen, det at handle, juleudstillingerne og ikke mindst frokosten med et godt glas rødvin, der afsluttede besøget i Frederiksberg Centret.

For mig siger det meget om et trygt hjem, at Britta fik hjælp til at købe julegave til sin søn, at hun trods de belastninger hun har, kunne både nyde og klare turen netop på grund af en tryk hverdag – at Britta på grund af sin trygge hverdag er i stand til at give andre af sin glæde.

Det siger meget om en sund arbejdsplads, at kontaktpersonsordningen fungerer så godt, at der er overskud og lyst til en tur for den enkelte.

En speciel tak til de ansatte i Triumph der var med til at give Britta en god dag med deres service der var helt i top.

Johnna Baggers

KULTURHÅNDBOGEN I JANUAR MÅNED

1. januar:
Nytårsdag, hvor mange gerne vil høre nytårskoncert fra Wien

1. januar:
Flagdag, nytårsdag



6. januar:
Hellig Tre Konger



Foruden Højtider og traditioner i de 12 måneder, indeholder Kulturhåndbogen flere afsnit med forskellige emner, et af dem er **Skolegang og uddannelse**, der indeholder artiklerne:

- Første skoledag dengang og nu
- Nostalgisk skoletid

- Fra spanskrør til gruppearbejde
- Tilbage til rødderne - De samvirkende menighedsplejer
- Kommunehospitalet
- Reklamer
- Korsettricer hos Fønnesbech



Invitation til reception

Alle beboere, medarbejdere samt gæster på Østervang
er velkomne

Torsdag den 14. januar kl. 13.30

i Festsalen på Østervang Plejeboliger

Anledningen er udgivelsen af

Håndbog i aktiviteter

fra forlaget Munksgaard



Bogen er skrevet af demenskoordinator Johnna Baggers

Forord af Hanne Reintoft

Foto af Piero Frattoni, Steen Følsgaard og Johnna Baggers

Lidt fra måneden der gik



Mandag den 14. december gik pigerne fra gruppen **Børn- og ældregymnastik** Luciaoptog - og som en beboer udtrykte det: "Det rør ens hjerte".

Julebag og Julebanko

Onsdag den 9. december blev der holdt julehygge på afdeling 3. Vi startede om morgenen med at bage julekager, hvor der var mange der deltog med stor engagement og stemning. Vi bagte jødekager, pebernødder, vaniljekranse og brunkager. Nogle var flittige med at bage, mens andre hyggede sig med kaffe og prøvesmagning. Efter frokosten spillede vi banko og spiste de færdig lavede julekager. Beboerne har siden talt meget positivt om arrangementet. *Ulrik*



Forstander **Margit Jensen** er rundt med julegaver til alle medarbejdere.



Malene (Mettes datter), **Ebba Hermansen** og **Jytte Jensen** julehygger i Læsestuen.



Alle hjem har deres specielle traditioner omkring jul, sådan også med Østervang. På **afdeling 7** ved man, at julen står for døren, når nisselandskabet er sat op.



Villy Nielsen i gang med juletræsdytning i Festsalen.



Et billede af **afdeling 5's** sanghefte, der blev lavet i fælleskab. Ved middagsbordet blev der hver dag læst op og talt om julen. Her blev der også valgt sange til det fælles sanghefte, der bagefter blev kopieret og samlet. Det blev et flot, brugbart sanghefte fordi sangene også var printet med en stor læselig skrift og kun en sang pr. side.



Besøgsven **Ellen Sejerskilde** og **Alice Lunde**, afdeling 5, i gang med julekortene.



Solsikken



Fredag den 4. december havde Solsikken inviteret til julestemning i festsalen. Leif, tidligere ejer af "Store Godthåb" var inviteret til at vise hvordan man binder en adventskrans og hjælpe med adventskran-

sene til afdelingerne. Der kom beboere fra alle afdelinger, de fortalte Berit og Annitta hvordan lige netop deres adventskrans skulle være. Det blev en rigtig dejlig dag ... med duften af gran.



Fredag den 11. december - to dage før Lucia-dag - kom der seks vidunderlige piger og sang Lucia- og julesange for Østervangs beboere i Festsalen, som Café-udvalget havde arrangeret. Alle de beboere og gæster fra Aktivitetscentret der havde

lyst, havde mulighed for at komme i Caféen til gløgg og æbleskiver og høre piger synge. Der var en dejlig stemning og det var ganske smukt at se Lucia-pigerne i skæret fra sterinlysene de havde i hænderne.



Solsikken (fortsat)



Herrejulefrokost i Festsalen

Torsdag den 10. december afholdt Solsikken herrejulefrokost i Festsalen på Østervang, hvor beboere og mandlige personale deltog. Det blev en uforglemmelig frokost

med alt hvad der hører sig til, snaps, sild, flæskesteg, frikadeller, roastbeef, fiskefilet, øl, vand og ostebord. Alle var i julehumør og der blev sunget julesange og "øl-viser" og så sluttede vi af med en kop kaffe.

Redaktionsgruppens julefrokost

Alle afdelinger på Østervang holdt julefrokost i december og i Redaktionsgruppen er julefrokosten også blevet en tradition. Det er en julefrokost hvor alle bidrager med et eller andet lige fra dugen der skal stryges, sildene der skal laves dagen i forvejen,

den hjemmelavede leverposteg m.m. samt at alle bidrager med godt humør. Alle nød det veldækkede bord og maden. Margit holdt en tale og læste op fra julekalenderbogen.



Borghild Nielsen stryger juledugen ...



... og anretter maden.



Et kig ned ad det veldækkede bord. Margit læser højt fra julekalenderbogen.



Julefrokost på afdeling 5



Tirsdag den 15. december holdt afdeling 5 julefrokost. Her er et kig ned ad det veldækkede bord.



På **afdeling 5** skal der bare sidde et nisse-par på kirkebænken, i december måned.



Charlotte sørgede for at drikkevarerne var der ...



... og **Pernille** sørgede for de blev skænket i glassene.

Dagligdag på Østervang

JANUAR 2010: ADMINISTRATION & SERVICEMÆND

I et hjem er der mange gøremål, lige fra morgen til aften. Man skal i bad, spise, have gjort rent og vaske tøj – der skal hygges og være plads til både det sjove og det alvorlige. Der er aktiviteter i og uden for hjemmet og meget, meget mere. Igennem det næste år vil Østervang Tidende, hver måned, bringe et øjebliksbillede fra den enkelte afdeling – hjemmet og arbejdspladsen.

I Administrationen er der 3 medarbejdere, der alle har mange forskellige arbejdsopgaver.

Pia Johansen er fortrinsvis sekretær for Margit, men har også mange andre opgaver, blandt andet rundvisninger på Østervang.

Hanne Kjærgaard er også den første man møder, når man henvender sig i Administrationen, hun sidder med beboer- og personalsager.

Mai-Britt Bull sidder med økonomien, står for mange af indkøbene og har, som Hanne og Pia, også mange andre opgaver. Det er f.eks. Mai-Britt der sørger for quizgevinster, køber spil til afdelingerne, sørger for at alle har servietter m.m.

I plejeboligerne er der 2 servicemænd, **Steen Følsgaard** og **Jermi Kartan**, der laver alt mellem himmel og jord og er eksperter på stort set alt og til de få ting de ikke er eksperter på, har de telefonnumre til nogle der har.



Sammen
skaber vi
et trygt hjem
og en sund
arbejdsplads

Pia Johansen.

DAGLIGDAG PÅ ØSTERVANG - JANUAR 2010: ADMINISTRATION & SERVICEMÆND



Hanne Kjærsgaard og Mai-Britt Bull.



Jermi Kartan.

**Sammen
skaber vi
et trygt hjem
og en sund
arbejdsplads**



Steen Følsgaard.

"Ældre og indvandrere"

Torsdag den 7. december mødtes gruppen igen. Suzzane Potempa og damerne fra Nørrebro kom ved 11.30 medbringende mad, musik og godt humør. Margit bød velkomme og sluttede med ordene: "Det der startede som et projekt er nu et venskab".

Inden frokosten dansede Suzzane en dans og bagefter instruerede hun i en tyrkisk dans alle kunne deltage i. Efter dansen kom maden på bodet, alle damerne havde været tidligt oppe for at tilberede en ret

der var speciel fra deres hjemland. Suzzane fortalte hvad hver enkelt ret bestod af og så blev der sagt vær's god til "tag selv bordet". Johnna havde sørget for borddækning, kyllingsalat, brød og pasta samt drikkevarer - også kaffe og te. Under frokosten blev der rigtig talt om hvad der var sket siden sidst m.m. Under kaffen og teen blev der budt sødt rundt foruden chokoladen der var på bordet.

Der blev vist en PowerPoint-præsentation med billeder fra tidligere, lige fra den første gang til forrige gang gruppen mødtes.

Efter kaffen og teen skulle Suzzane og damerne mod Nørrebro og der blev sagt



Suzzane Potempa.



Borghild Nielsen, Jytte Munch-Petersen og Birthe Naver venter på gæsterne.



Et lille udsnit af maden.

"ÆLDRE OG INDVANDRERE"

farvel og på gensyn med hovedvægten på gensynet. Allerede dagen efter kom der en mail fra Suzzane med hilsner fra alle damerne med tak for en dejlig dag.

I Frederiksberg Bladet i uge 50 er der en god artikel om dagen sammen med et par billeder.

Johnna Baggers



Danse- og livsglæde.



Så er der tyrkisk dans.



Suzzane fortæller hvad hver enkelt ret består af.



Der lyttes opmærksomt til hvad Suzzane fortæller om retterne.



Kaffen/teen nydes ...



– mens der ses billeder og Johnna, Suzzane og Margit fortæller.

Kurven med forundringsting

Det blev afdeling 6 der fik prisen for den mest spændende kurv – ting der kan tages frem, vække forundring og få historierne frem.

I kurven er:

- En af de gode gamle papirposer til salt, fra dengang købmanden vejede alt af.
- En bollesprøjte – som enhver husmor med respekt for sig selv kender, både til melbollerne og vanillekransene.
- En knipling som måske kan få tankerne i gang om fordem dages håndarbejder eller når man skulle til bal og have en fin knipling i halsudskæringen eller til dåbsbarnets kjole.
- En af de gode gamle træsleve, der alt efter alder blev mørkere og mørkere, gad vide hvad levnedsmiddelkontrollen ville sige til sådan en i dag?
- En æske tændstikker med Tordenskjold på.
- En træpind med et lille stykke snor. ænk bare på Damernes magasin i "Matador" hvor Misse får overrakt sin pakke netop med sådan en snor og pind.
- En strømpeholder, det uundværlige til strømperne før strømpebuksernes tid.
- Et tillæg fra Berlingske Tidende den 11. marts 1959, i anledning af Frederik den 9. 60-års-fødselsdag.
- En bog med 10 små puslespil med vilde dyr.
- En søstjerne.



Tak

Østervang har modtaget flere årgange fra 50'erne af Billed Bladet og Se og Hør.

Halvdelen er delt ud på alle afdelinger i aktivitetsreolerne og resten ligger i et skab til lån eller senere brug.

Bladene har allerede vakt stor glæde på flere afdelinger, hvor der både er blevet læst højt, set billeder og talt om "dengang" og med mange spørgsmål der begynder med "kan du huske?"

Det er en gave alle sætter stor pris på og siger tak for.



Godt Nytår til alle!
fra Østervang Tidendes redaktionsgruppe



Det Danske Kongehus

KONG CHRISTIAN DEN 9. - EUROPAS SVIGERFAR

I løbet af 2010 bringer Østervang Tidende en række artikler vedrørende det Danske Kongehus. Vi starter serien med Kong Christian 9., også kaldt "Europas Svigerfar".



Christian 9. blev født den 8. april 1818 på Gottorp Slot. Han var en yngre søn af daværende hertug Vilhelm af Holstein-Beck. Dansk konge af den Glücksburgske (Lyksborgske) slægt 1863-1906. Hans valg-

sprog var: "*Med Gud for Ære og Ret*".

Efter faderens tidlige død flyttede Christian til København. Her tog det sønneløse kongepar sig af drengen. Dronning Marie Sophie Frederikke var hans moster, og Frederik 6. hans moders fætter. Christians ældste broder, hertug Carl af Glücksborg, blev i 1838 gift med kongeparrets yngste datter, prinsesse Vilhelmine.

I 1851 anbefalede den russiske kejser, at prins Christian rykkede frem i den danske arvefølge. I 1852 tilsluttede stormagterne sig dette. I 1853 godkendte den danske rigsdag en ny lov, der rykkede Christian frem i arvefølgen. Der var brug for en ny tronfølge, da hverken kong Frederik 7. eller tronfølgeren Arveprins Ferdinand havde nogen arving til tronen.

I virkeligheden var det prins Christians hustru, Louise af Hessen-Kassel, som han var blevet gift med i 1842, der som niece til Christian 8. og kusine til Frederik 7. i følge

Kongeloven havde arveret til tronen, men nu nød hendes mand godt af denne arveret.

Den 16. november 1863 blev han, dagen efter Frederik 7.s død, udråbt til dansk konge af den nye kongeslægt, Glücksburgerne, under kongenavnet Christian 9. Han var konge af Danmark fra 1863-1906. Kongeparret havde børnene: Frederik (8.), Vilhelm (Georg 1. af Grækenland), Valdemar, Alexandra, Dagmar og Thyra.

Christian 9. var kendt som "Europas Svigerfar", idet hele fire af hans børn kom til at sidde på europæiske troner: Hans ældste søn som Frederik 8., Alexandra som dronning af England gift med dronning Victorias ældste søn, Albert Edward, prins af Wales, Dagmar som kejserinde af Rusland gift med tsar Alexander 3. af Rusland (under navnet Maria Feodorovna), samt Vilhelm som Kong Georg 1. af Grækenland. I 1887 afslog prins Valdemar at blive konge af Bulgarien. I årenes løb afholdtes mange og store familiefester på Fredensborg med børn, svigerbørn, børnebørn m.fl.

Frederik 7. døde i 1863 uden at efterlade sig arvinger. Dette benyttede Friedrich af Augustenborg, (1829-1880), til at udråbe sig til hertug Friedrich VIII af Slesvig og Holsten. Hertugslægten nedstammede fra Hans den yngre af Sønderborg. Imidlertid fik Friedrich ikke støtte af Otto von Bismarck, hvis mål var en indlemmelse af Slesvig og Holsten i Preussen.

Den egentlige årsag til, at Otto von Bismarck kunne erklære Danmark krig skyldes, at Folketinget i november 1863 vedtog en forfatning som indlemmede Slesvig i det danske rige. C.C. Hall var en af fortalere for



Christian 9.s ældste søn, Frederik, blev kongen af Danmark (Fredrik 8.). Han blev gift med Lovisa Josephine Eugenie af Sverige-Norge.



Christian 9.s næstældste datter, Dagmar, blev forvandlet til zaritza Maria Fjodorovna efter sit ægteskab med den russiske tronarving Alexander Alexandrovitj (Sasja).



Christian den 9.s datter, Alexandra, der blev dronning i England. Hun bar også fornavnene Caroline, Marie, Charlotte, Louise, Julie.



Christian 9.s søn, prins Vilhelm af Glücksborg, blev kongen af Grækenland (Kong Georg 1.) i perioden fra 1863 til 1913.

denne ejder-danske forfatning. Som nyd-nævnt konge var Christian 9. betænkelig ved at underskrive forfatningen, idet han kunne forudse problemer med Otto von Bismarck. Imidlertid følte han sig presset hertil, dels af et folkekrav - der var demonstrationer foran slottet hvor folkemængder råbte: "Ned med kongen og leve Karl den 15.". Baggrunden for dette tilråd sigtede til, at da de nationalliberale fik regeringsmagten i 1857, legede de med tanken om at indgå i en union med Sverige-Norge under fælles konge, Karl d. 15. En anden årsag til at kongen til sidst skrev under på forfatningen, kan være ønsket om at fremstå national, der måtte ikke sættes spørgsmålstegn ved hans danske loyalitet.

Næsten som forudset erklærede Bismarck Danmark krig. Natten til 1. februar 1864 gik preussiske og østrigske styrker over Ejderen med en talmæssigt overlegen styrke. Hertil kom, at preusserne var udstyrede med bagladegeværer og riflede kanoner. Danskerne under de Meza afviste det første angreb ved Mysunde den 2. februar. Men stillingen var uholdbar, og de Meza besluttede at foretage en tilbagetrækning, før hæren blev omgået.

Denne gennemførtes den 5. februar, men kom til at koste generalen hans kommando, da den danske offentlighed ikke kunne forstå, at Dannevirke måtte opgives uden sværds slag. Bagtroppen under Max Müller udkæmpede en hård kamp ved Sankelmark den 6. februar, mens hovedstyrken under general Gerlach forskansede sig ved Dybbøl. Efter en måneds bombardement stormedes Dybbøl den 18. april 1864. Det lykkedes at holde stand mod den knusende overmagt, og den 12. maj blev der sluttet våbenstilstand, medens man afventede resultaterne af London-konferencen, som var åbnet i april.

Danmark tilbød at afstå strimmelen mellem Ejderen og Dannevirke, men dette var ikke tilstrækkeligt, og kampene genoptoges, og den 29. juni 1864 faldt Als. Kampen var umulig, og den 20. juli sluttes våbenhvile. Ved Freden i Wien den 30. oktober måtte Danmark afstå Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Christian 9. besøgte i 1874 Island og blev den første regerende danske konge, der nogensinde havde besøgt øen.

Forfatningskampen kom til at dominere en

lang række af Christian 9.s regeringsår. Han stod meget konsekvent fast på monarkens ret til selv at vælge sine ministre uden hensyn til Folketingets ønsker, og under hele forløbet støttede han sig uden forbehold til konsejlspræsidenten fra Højre, J.B.S. Estrup, i dennes kamp mod folketingsparlamentarismen og partiet Venstre. Først efter et knusende nederlag til Højre ved folketingsvalget i 1901 bekvemmede kongen sig endelig til at udnævne et Venstre-ministerium. Systemskiftet til folketingsparlamentarisme var en kendsgerning.



Et pudsigt udtryk for de nationale symbols betydning er Istedløvens historie. Den blev oprindelig opstillet meget synligt og meget provokerende på et højedrag i Flensborg i 1862. Efter nederlaget i 1864 fjernede tyske patrioter dyret og førte det i sejrstog til Berlin. Løven overlevede mirakuløst de følgende tyske krige og i 1945 blev den på opfordring fra Politikens journalist, Henrik V. Ringsted, atter flyttet. Denne gang til pladsen bag Tøjhusmuseet i København, hvor den i restaureret tilstand har fundet sin endelige placering. Indtil videre ...

Det faldt i Christian 9.s lod, at han kort tid før sin død kunne give sit samtykke til, at hans sønnesøn, prins Carl, kunne vælges til konge af Norge.

På trods af de mange års politisk strid, hvor kongen stod i modsætning til størsteparten af befolkningen, var han en populær regent på grund af sit fordringsløse og imødekommende væsen over for alle.

Christian 9. døde, 87 år gammel, den 29. januar 1906 på Amalienborg og blev gravsat i Roskilde Domkirke i Glücksborgernes kapel. Han efterfulgtes af sønnen Frederik 8.



Ved guldbrylluppet i 1859 bukkede Christian 9. igen for sin dronning og kyssede galant hendes hånd med ordene "Tak for dansen, Louise. Tak for mit livs dans". Rundt om parret stod seks børn og svigerbørn, 31 børnebørn og to oldebørn. Det nye dynasti havde fodfæste og var som i dag centralt placeret i Europa.

Kiosken på Frederiksberg Hospital

Åbningstider:

Mandag-fredag: Kl. 8.00-17.00

Lørdag: Kl. 12.00-14.00

Søndag: Lukket



Kiosken kommer på Østervang **hver torsdag mellem kl. 13.00-15.00.**

Kiosken forhandler aviser, blade, krydsord, chokolade, slik, chips, sodavand, vin, toiletartikler og gaveartikler.

Kiosken kan kontaktes på telefon **38 86 26 68**



Frisøren på Østervang Plejeboliger

Åbningstider:

Mandag: Lukket

Tirsdag: Kl. 09.00-15.00

Onsdag: Kl. 09.00-15.00

Torsdag: Kl. 09.00-13.00

Fredag: Kl. 09.00-13.00

Lørdag: Kun ifølge aftale



Træffes på telefon: **38 21 35 23** eller: **38 16 49 95**

Hilsen *Anette*

Fodterapeuten på Østervang Plejeboliger

Åbningstider:

Tirsdage-onsdage-torsdage:

fra Kl. 09.30-16.00

Eller efter aftale/behov

Træffes på telefon: **25 86 19 63**

Jane Aggerbeck Laursen
(stats.aut.fodterapeut)

